

EVANGELIE Joh., 10, 1-10
Ik ben de deur van de schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes

In die tijd zei Jezus

„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.

„Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.

„Hem doet de deurwachter open. „De schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

„En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen,
omdat zij zijn stem kennen.

„Een vreemde echter zullen ze niet volgen ;
integendeel, zij zullen van hem wegluchten,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen."

Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,
maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.

Een andere keer zei Jezus tot hen „Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u Ik ben de deur van de schapen.

„Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

„Ik ben de deur. „Als iemand door Mij binnengaat,
zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.

„De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen.

„Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed."
Woord van de Heer.